

De Sirene nieuwsbrief

Jaargang 3 • nummer 10 oktober 2015
Schoolleider: Wilma Veldman

De Odyssee

De school waar leren
een ontdekkingsreis is



De Sirene wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd per digiduid of meegegeven aan het oudste kind uit een gezin en is te lezen op de website.

Welkom

De herfstvakantie zit erop! Wij hopen dat iedereen genoten heeft van de mooie dingen die de vakantie bracht! Vlak voor de vakantie hebben wij nog de afsluiting van de Kinderboekenweek gevierd.

Wat waren er weer prachtige verhalen en mooie tekeningen gemaakt!

Samen met alle kinderen hebben wij een super afsluiting gehad. Na een spetterende dans op de muziek van : Raar, maar waar, werden de prijzen aan de winnaars door juf Wilma uitgedeeld. Een prachtig boek en de daarbij behorende penseel of griffel.

Nu iedereen weer is begonnen zien we veel nieuwe thema's en zullen de thema's van voor de vakantie worden afgesloten. Het bruist weer in school!

Heel langzaam schuiven we richting Sint Maarten en Sinterklaas...een spannende tijd in het verschiet.

Wij verheugen ons erop.

Personeel

We informeerden jullie al over de zwangere leerkrachten. Het duurt nog wel even voordat zij met verlof gaan maar de invulling is wel al geregeld.

Juf Mechtild zal vervangen worden door juf Nikki. Zij viel al eerder in op onze school.

Juf Marloes zal vervangen worden door juf Elize.

Juf Corrie zal worden vervangen door juf Irene. Hierdoor zal juf Marleen de hele week gaan werken.

Meester Willem-Jan was de laatste tijd weer aanwezig op school. Hij heeft helaas weer een stapje terug moeten doen en komt voorlopig niet op school. Wij wensen hem heel veel sterkte!

Nieuwe stukjes op de website

Op onze eigen website (www.deodyssee.nl) vindt u niet alleen allerlei handige informatie, zoals deze Sirene, maar ook leuke stukjes over de juffen en meesters, of van de groep van uw kind. Kijkt u gerust een keertje op de website. Het is zeker de moeite waard.

Route naar binnen en naar buiten

Op De Odyssee gaan we allemaal **via de hoofdingang naar binnen**. Daar staat dan iemand klaar om u en uw kind te begroeten. Dat is echter niet de deur om ook weer naar buiten te gaan. Op die manier ontstaan er botsingen of lopen we elkaar in de weg. Maakt u daarom alstublieft gebruik van de **zijdeuren om de school te verlaten**.

We merken steeds vaker dat de deuren met de draaiknop worden opengedraaid. Het is natuurlijk makkelijk om de deur open te laten, maar hierdoor kunnen ook mensen de school binnen die er eigenlijk niet thuishoren. Wij willen graag de veiligheid binnen school waarborgen en daar kunt u ons bij helpen door de deuren te sluiten.

Zorgt u er ook voor dat uw kind om half 9 helemaal klaar zit in de klas? Dan kunnen we mooi op tijd beginnen.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs, wat is het ook alweer?

Dat is een manier van onderwijs geven waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Door deze onderwijsvorm kunnen we samenhang aanbrengen in de onderwerpen en thema's waar de kinderen over leren. We sluiten dicht aan bij hun belevingswereld en dagen ze uit altijd net een stap verder te gaan. Ontwikkelingsgericht onderwijs haalt het beste uit de leerlingen en – niet onbelangrijk – geeft de kinderen enorm veel leerplezier.

Wij geven het OGO praktisch vorm door te werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Binnen een bepaald thema komen allerlei aspecten aan bod waarvan kinderen kunnen leren. Die aspecten ontdekken zij zelf, geholpen door de leerkracht. Voorbeelden van thema's zijn 'Ik ga naar de bakker', 'Op bezoek bij de indianen', 'Onze voeding' of 'Wij maken mode'. Het zijn altijd onderwerpen die herkenbaar zijn voor de leerlingen. Dat helpt hen om te begrijpen wat het nut is van de dingen die zij leren. En wanneer leerlingen het nut van het leren inzien, zijn zij ook gemotiveerd om te leren.

Een leerling op een OGO-school leert over de wereld en zichzelf. Niet omdat bepaalde onderwerpen in een lesboek staan, maar omdat hij zelf ontdekt hoe belangrijk sommige dingen zijn. Betekenisvol leren noemen wij dat. Zo leert het kind de wereld steeds beter te begrijpen en steeds makkelijker een plekje te vinden in de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk om de echte wereld binnen de school te halen. Bijvoorbeeld door middel van hoeken, of experts uitnodigen in de klas. Ook zoeken wij graag de echte wereld op, door middel van excursies.

In groep 1 t/m groep 4 staat het (rollen)spel centraal. Vanaf groep 5 staat het onderzoek centraal waarbij leerlingen leren plannen, activiteiten uitvoeren en reflecteren.

We werken altijd naar een 'afsluiting' toe. Het geleerde wordt dan gepresenteerd. Dit kan een presentatie aan ouders zijn, of aan andere groepen van de school. Voorbeelden van presentaties zijn: presentatie van een muurkrant, presentatie van een shootmap, presentatie middels videobeelden, presentatie middels een geschreven boek, presentatie middels een toneelstuk of middels een geschreven lied. Er zijn talloze mogelijkheden binnen het OGO. Natuurlijk volgen wij als leerkracht de kinderen om te kijken welke kant wij opgaan bij de thema afsluiting.

Schooltandarts

Op donderdag 26 en vrijdag 27 november zal de schooltandarts weer op school aanwezig zijn.

We hebben een nieuwe tandarts: mevrouw Lilian Trommelen.

Niet alle kinderen hoeven naar de tandarts. Alleen als u toestemming hiervoor gegeven hebt.

Mocht u een kaartje ontvangen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, ingevuld, terug geven?

Traktaties

- "Als je bijna jarig bent dan tel je alle nachtjes...eerst een rondje door de school en dan de groep trakteren..."-

Een stuk uit een liedje dat wel eens gezongen wordt bij een verjaardag.

Natuurlijk is het fijn om te trakteren maar wij zien de laatste tijd wel heel veel zoete traktaties de school binnen komen. Wij stimuleren het als er een kleine gezonde traktatie is.

Wij kunnen ons voorstellen dat het vaak best ingewikkeld is om iets origineels, creatiefs of gezonds aan te bieden.

Vanaf nu ligt er op de balie bij de keuken een klapper met allerlei gezonde uitdeel ideeën waar u in kunt bladeren en natuurlijk staat het u vrij om deze klapper met eigen ideeën aan te vullen.

Verder willen wij u vragen om het bij één kleine traktatie te houden.

Bij het vieren van een verjaardag hoort vaak een feestje. Het zou fijn zou zijn om buiten school de uitnodigingen voor kinderfeestjes te geven. Vaak zijn - vooral jonge- kinderen erg teleurgesteld als zij niet worden uitgenodigd op een feest.

Kinderboekenweek

Zoals aangegeven hebben wij een prachtige afsluiting gehad van de Kinderboekenweek.

Een mooie dans door de kinderen uit groep 7, aangestuurd door juf Debby.

Natuurlijk zijn alle kinderen toppers maar een aantal staken er, door de verhalen of de tekeningen, boven uit.

Deze kinderen werden extra in het zonnetje gezet. Er waren winnaars in diverse groepen.

Groep 1-2-3 en 4 :

Zilveren penseel: Daamin uit de groep 1-2a, hij maakte een prachtig zelfportret.

Het gouden penseel: Elin uit groep 1-2 b , zij maakte een prachtig verhaal over haar familie en haar stamboom.

De zilveren griffel was voor Robin uit groep 4c, een Haiku over de maan en de astronauten.

De gouden griffel was voor Hannah uit groep 3b, zij schreef een 'raar maar waar' verhaal

Voor de groepen 5-6-7 en 8:

Zilveren penseel: voor Jesper uit groep 5, hij maakte een illustratie over het thema: Nederland Waterland

Gouden penseel voor Larissa uit groep 7, zij verdiende zelfs een dubbele nominatie.

Zilveren griffel voor Guido uit groep 6, waarin je heel mooi het schrijfproces kon bewonderen.

Gouden griffel voor Sjoerd uit groep 8. Hij schreef een prachtig verhaal en werd nog een keer extra in het zonnetje gezet omdat hij een gedicht over De Odyssee had geschreven.

Wij hebben er met plezier naar geluisterd en wij hopen dat u het met plezier leest!

Alle prijswinnaars feliciteren wij met hun prijs en wat een schrijvers- en tekenaarstalenten zitten er op onze school!

Een ode aan de Odyssee:

**Stel je voor de hele school op een boot.
Maar samen sterk als een hele vloot.**

**We varen in leren mijlen.
Niet met een motor maar met zeilen.**

**We varen om half 9 uit.
En om half 3 stappen we van onze leerschuit.**

**De juffen en meesters zijn de kapiteinen.
En wij de matrozen die op en neer deinen.**

**Juf Wilma is de leider van onze vloot.
En 's ochtends geeft ze iedereen een hand van klein tot groot.**

**Hier is leren een ontdekkingsreis.
Ra ra ra naar welke school ik nu verwijs.**

**De schooltuinen niet te vergeten.
Want dan heb je heel veel te eten.**

**Op kamp in groep 7.
Is heel wat te beleven.**

**En in groep 8.
Staat de Cito toets in de wacht.**

**Rekenen, taal, Engels en studievaardigheden.
Dat is wat we nog niet wisten in het verleden.**

**Dit was mijn gedicht over de Odyssee.
Vaar jij ook met ons mee?**

Gedicht van Sjoerd uit groep 8B

Feesten

De komende periode staat in het teken van feest.

In de groepen 1-5 wordt Sint Maarten gevierd. Zij zijn druk in de weer met het maken van de lampionnen.

Op 11 november zullen zij met hun lampionnen door school lopen en bezoeken zij een andere groep waar zij Sint Maarten liedjes zingen.

Het feest dat daarna gevierd zal worden is het feest van Sint-Nicolaas. Wij hopen dat hij ook ons weer zal weten te vinden. Meer informatie zult u in de loop van de tijd ontvangen.

Na Sinterklaas zullen wij op de Odyssee ook weer het kerstfeest vieren. Dit vieren wij op 15 december met een kerstdiner in alle groepen. Ook daarover zult u binnenkort meer informatie ontvangen.

Oudergesprekken

Op dinsdag 17 november zullen de oudergesprekken plaatsvinden.

In verband met de gewijzigde CAO zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij en zullen de oudergesprekken 's middags al beginnen. In de avonduren zal het laatste gesprek plaatsvinden om half 8.

U ontvangt de uitnodiging om in te schrijven voor de gesprekken via de Digiduif.

Houdt u rekening met broertjes/zusjes gesprekken en voldoende tijd hiertussen?

Oudercontact- informatie



Informatieochtend

Groeps cursus voor ouders die meer willen weten over omgaan met stress in de opvoeding

Vrijdag 6 november



Voor wie:

Voor ouders/ verzorgers (groepen 1 t/m 8) die willen leren hoe zij zo goed mogelijk voor hun kinderen kunnen blijven zorgen, ook als zij zichzelf niet lekker in hun vel voelen zitten, erg moe zijn of stress voelen.

Wat:

Informatieochtend waarin er wordt verteld over de groeps cursus Opvoeden en stress:

'Kinderen opvoeden is leuk, maar ook moeilijk. Je kunt er veel plezier aan beleven, maar het kan ook heel vermoeiend zijn. Vooral als je zelf last hebt van stress.'

Misschien heeft u wel allerlei vragen, waarvoor u een antwoord zoekt. Bijvoorbeeld:

- ❖ Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind genoeg aandacht krijgt als ik niet goed in mijn vel zit?
- ❖ Hoe zorg ik dat ruzies niet uit de hand lopen?
- ❖ Hoe stel ik grenzen als ik moe of boos ben?

Inhoud cursus:

U krijgt informatie over manieren die u kunnen helpen om het opvoeden makkelijker te maken. Er is aandacht voor uzelf. Er wordt informatie gegeven over stress en hoe u dit kunt verminderen.

*Tijdens de informatieochtend vindt de inschrijving voor de cursus plaats.
In de cursus is er plek voor 15 deelnemers!*

Wanneer:

Vrijdag 6 november: van 9.00 tot 10.30

Waar:

In de personeelskamer van De Odyssee

Cursusleidsters:

Marieke van Wageningen (Ouder- en kindadviseur) en Maartje Goudriaan (preventiewerker, Prezens) met medewerking van Lianne Rietveld (oudercontactmedewerker)

Kosten:

Geen

Aanmelding informatieochtend:

Graag aanmelden door een mail te sturen vòòr dinsdag 3 november naar: lisanne.rietveld@impuls.nl met de volgende gegevens:

Uw naam, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Indien u niet in staat bent om een mail te sturen en u wilt wel graag komen bij de informatieochtend, lever dan een briefje in met bovenstaande gegevens bij de leerkracht van uw kind vòòr dinsdag 3 november!

Vanuit de groepen

Letterfeest in 3A:

Vlak voor de herfstvakantie werd het eerste thema: "Wij vieren een letterfeest" afgesloten. Het feest bestond o.a. uit een speurtocht dwars door de kinderboekenweek tentoonstelling heen. Tussen alle prachtige kunstwerken hingen letters her en der verspreid. Trap op, trap af, hoog en laag tussen de kleurrijke schilderijen werd gespeurd naar letters! Gezamenlijk vormden zij de welbekende slogan: eet gezond en snoep verstandig. Trots kwamen kinderen hun gevonden zinnetje laten zien en horen, dat vervolgens weer beloond werd met een ongezond lettersnoepje. Tot slot werd het feest afgesloten met het versieren van pannenkoeken. Natuurlijk alles in thema! Letters werden gespoten met slagroom, gevormd door marsepein of geraspte kaas, of met schenkstroop geschreven. Niet teveel gesnoep want raar maar waar: buikpijn na pannenkoeken wilden we voorkomen!



Fotomuur



Werken aan een startactiviteit van het nieuwe thema.



In groep 1/2 werken ze in opperste concentratie aan een hoge toren.



Het optreden: 'Raar maar waar'.



Belangrijke data:

Woensdag 11 november	Sint Maarten
Dinsdag 17 november	Kinderen vrij vanaf 12.00 uur Oudergesprekken voor groep 1 tot en met 8
Vrijdag 4 december	Kinderen vrij vanaf 12.00 uur Sinterklaas